

Dees is een lieke
Dat kent alleman
Alleman kendet refrein
Soms komt 'onverwachts
Soms wettet al lank
Maar zeer dat doeget altijd

A get oort weurde zot
Dan gade kapot
Ge denkt maar aan één ding waarom
Het pakt oep oe maag
Het fret aan oe hart
Waarom nu, waarom nu waarom

Refrein

Ik weet het niet meer (x2)
Dat is een grellig refrein
Ik weet het niet meer (x2)
Waarom moet dat nu zo zijn

Dan denkte niet meer
Dat gaat dan niet meer
Duzend keer zegd' heure naam
Ge ziet niks ge tuurt
Uwe kop zit vol mist
Waarom ist in godsnaam gedaan

Ge spreekt nog is af
Ge hoopt en ge hoopt
Ne misstap die is fataal
Dus zegde gij niks
En dan zitte gij daar
De stilte die is totaal

Refrein

Dan gaat ze naar huis
Alleen naar heur bed
Maar eerst zei ze 'k zen er mee weg
Dan kust ze oe teer
En dat doet zo veel zeer
Want ze wet het niet meer
Ik wil dat ge dat niet meer zegt

Zegt nu gewoon
Het is gedaan
Gedaan tis gedaan, slusch tis fini
C'est fini tis gedaan
Tis af tis gedaan
En tzal nooit ofte nooit
Nooit ofte nooit
Nooit ofte nooit niet meer gaan

Refrein

